



Beste mensen, vrienden en vrijwilligers,

Bij deze in een nieuw en fris voorjaar het negende nummer van de Nieuwsbrief van de doopsgezinde kerk | Mennonite church Giethoorn. We gaan het seizoen van Open kerk beginnen met het derde Schrijversfestival en zijn daarna vanaf april tot en met eind oktober (bijna) elke middag open tussen 13.00 en 17.00 uur. Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Het derde Schrijversfestival zondag 6 april 15.30 uur.

Dit derde festival in De Vermaning wil schrijvers met een connectie met Giethoorn een podium en een onverwacht publiek bieden in een sfeervolle muzikale setting in het hart van het oude dorp.

We beginnen met Henk de Zeeuw & Philip Friskorn (Monumentale boerderijen in Giethoorn). Daarna is er tijd voor Berber van der Veer (De schilders van Giethoorn). We besluiten met Gerke van Hiele en de presentatie van zijn boek *Een duik in het verleden van Giethoorn*. Hij schreef afgelopen jaren een 50 tal historische columns en deze zijn nu gebundeld.

Het belooft een mooie middag te worden met korte interviews van Gerke van Hiele en Cees Duine, mooie fragmenten en veel muziek van Wilma Dijkma & Friends: Bert Meijerink, André Spin e.a. Toegang is vrij. We vragen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage voor toegang en koffie. De deuren gaan open om 15.00 uur. Iedereen is welkom.

Een nieuw filmpje bij de vredesduiven





Afgelopen Vredeszondag op 22 september zong singer-songwriter Caroline in't Veld uit Almere in een volle kerk een aantal liederen die speciaal gemaakt waren bij de expositie in de Leerkamer en in het bijzonder bij de vele vredesduifjes. Deze worden door mensen gevouwen, geschreven en opgehangen in het daartoe bestemde rekje. Veel mensen worden hierdoor geraakt, aangesproken en bemoedigd. Afgelopen winter heeft Caroline in de studio de versie gemaakt die binnenkort als 3^e filmpje op het beeldscherm in de Leerkamer te bekijken en te beluisteren valt. Natuurlijk is het ook al te vinden op Youtube onder: Vogel (birds) Giethoorn: <https://youtu.be/lpA-sgiD1PI>

Recht uit het hart

Intens en puur

Zo is de muur hier vol geschreven

Vrede voor jou

Waar je ook bent

Je woorden zijn bij ons gebleven

Vrijwilliger worden van Open kerk?

Heb je interesse om *vrijwilliger* te worden van de Open Kerk en zou je in het seizoen één of meer middagen per maand de kerk als gastvrouw/heer aanwezig willen zijn, geef je dan op. De kerk is van april t/m oktober dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In de praktijk komt dit voor de meeste vrijwilligers neer op 1 middag in de maand.

Of je nu al of niet een woordje Engels of Duits spreekt, dat je er als gastvrouw/heer bent is wat telt. We hebben folders in 7 talen.

Heb je interesse dan kun je je opgeven of navraag doen bij

Grietje Pietersz grietje.pietersz@planet.nl.

Je kunt je voorkeur qua dag opgeven. Onderling ruilen is altijd mogelijk. Wil je dit liever met iemand samen doen, geef je dan samen op. Mocht er een keer iets onverwachts zijn, dan lossen wij dit voor jou op. We zijn met elkaar heel flexibel!

Weet je in ieder geval welkom. Je kan zo even binnenlopen.

Projectgroep Open Kerk

Karin Petter, Grietje Pietersz, Marianne Monnikhof, Minie Alsema, Gerke van Hiele

N.B. Voel je vrij deze Nieuwsbrief te delen met andere mensen die hier mogelijk interesse voor hebben. Wil je deze Nieuwsbrief zelf voortaan digitaal ontvangen, graag bericht aan gerke.vanhiele@outlook.com