



De mol

Voor velen is een mol vooral een hoopje ellende en inderdaad keken wij deze winter er weer van op toen in de pastorietuin de ene na de andere molshoop verscheen. Met hulp van de buurman wisten we er ooit een te vangen.

De lessen van de buurman over mollen vangen waren alweer wat weggezakt, zo ontdekte ik. Hoe was het ook al weer? Niet vergeten om handschoenen aan te doen om geen geur aan de val te laten kleven. Hoe zet je ook al weer zo'n val, moet deze langsscheeps in de gang of juist dwars? Hoe vind je die gang tussen de molshopen? Hoe vind je de gang die naar het water gaat? Een mol moet ook drinken en dat biedt kansen. Allemaal heel praktisch en YouTube filmpjes in overvloed om een en ander onder de knie te krijgen.



Daarnaast voelde ik wat ik nu maar noem innerlijke weerstand. Dat zijn geen stadse fratsen, maar wel de herkenning dat je aan een grens komt. Een soort herkenning van die grens dat je voorbereidingen treft en willens en wetens die handelingen uitvoert die tot de dood van de mol zullen leiden. Moord met voorbedachten rade☺, zucht. Eigenlijk, daar betrap ik mezelf dan op, wil ik dat niet. Zie hier het dilemma, want een familie Mol, laat staan een kolonie mollen hebben we liever ook niet in de

tuin. Maar liefst wil ik leven te midden van leven dat leven wil.

Een vriendin van me deed vroeger ontwikkelingswerk in Afrika. Ze woonde daar in Mali in een hutje en als ze kip wilde eten, dan liep ze naar buiten en trapte op een van de lange touwtjes die om de poot van de kippen waren aangebracht. Als je op zo'n touwtje ging staan kon je je kip zo binnenhalen, de nek omdraaien, plukken, schoonmaken, bakken en opeten. Dat deed ze wel, maar ze voelde ook die grens die ze eigenlijk niet over wilde. Ze vond 1 keer per week kip eten voldoende. Nog zo'n dilemma. Ze wilde ook leven te midden van leven dat leven wil.

Ik denk dat het iets goeds is dat er momenten zijn dat je die grens voelt. Je bent God niet, je bent een mens. Er is een bepaalde maat, een bepaalde orde, er zijn dingen die je wel doet en die je niet doet en al helemaal niet zonder erbij na te denken. Je kan te gevoelig worden, zeker, maar je kan ook te ongevoelig en zelfs onverschillig worden en dan zijn we echt op diverse dossiers verder van huis.

De mol ziet niet al te veel, maar wat zien wij mensen eigenlijk? Carel ter Linden schreef een gedichtje over de mol, dat ik graag nog een keer met jullie deel.

De mol

*De grond beweegt. Hij is weer aan het werk.
Hij groet en duwt de aarde naar omhoog,
Door niets gestoord en vlak onder mijn oog.
Hij weet niet wat hij aanricht in dit perk.*

*Te vreemd is mij dit onderaards bestaan
Dat in het donker gaat zijn blinde gang
En nooit het daglicht ziet, een leven lang:
voor deze wereld mist het elk orgaan.*

*Maar weet de mens die hier zijn tuin beziet
Dan zelf vanwaar hij komt, waarom hij leeft?
Misschien dat ook iets hogers hém omgeeft.
Alleen zijn blinde ogen zien het niet.*

Carel ter Linden

(Uit: de bundel Om een zin, Amsterdam 2008)

Gerke van Hiele

PS: Inmiddels is alles rondgekomen met ons nieuwe huis aan Binnenpad 18, 8355 BR te Giethoorn. We zitten tussen de dozen inmiddels en hopen laatste week van februari te verhuizen. Dat heeft wel enige voeten in de aarde, maar een mol zou daar zijn in verhouding grote handjes natuurlijk niet voor omdraaien.

Preekrooster

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Zondag 16 februari | 10:15 uur | Blokzijl | ds. Andries Bakker |
| Zondag 23 februari | 10:00 uur | Giethoorn | ds. Graddie Meijer |
| Zondag 2 maart | 10:00 uur | Steenwijk | ds. Andries Bakker |
| Zondag 9 maart | 10:00 uur | Giethoorn | zr. Bertha Groen; gez. dienst |

De dienst op zondag 9 maart is een gezamenlijke dienst met de Gieterse protestantse gemeente en vindt plaats in de Vermaning.

Van de kerkenraad

- De kerkenraad heeft 7 februari vergaderd. De volgende kerkenraadsvergadering is 7 maart.
- Ter herdenking van de stormvloed van 1825 is dinsdag 4 februari 200 jaar na dato de kerkklok geluid om 18:25 uur. 305 keer voor ieder slachtoffer dat toen omgekomen is. Dat was een indrukwekkend moment.
- Per 1 april zal de pastorie leeg staan, omdat Gerke en Corien dan zijn verhuisd naar hun eigen stek aan het Binnenpad nr. 18. Wij wensen jullie daar samen, maar ook met de kinderen en kleinkinderen, in goede gezondheid nog vele fijne jaren.
- Vanaf 13 oktober zal dominee Wilma van der Linden in onze gemeente interim voorganger zijn.
- De eerste kwartaalactie in het nieuwe jaar is voor de warme huiskamer van het Leger des Heils in Steenwijk. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen daar terecht voor een praatje, kop koffie en eten.
- **Agenda**
 - Dinsdag 18 februari hebben we weer het maandelijksse koffie-uurtje.
 - Zondag 23 maart is er een dienst met lunch op het Kraggehuis. Er ligt een opgavelijst in 't Vermanings 'uus. Tot nu toe hebben zich 25 mensen opgegeven. Het vertrek per rondvaartboot is om 10:00 uur bij de kerk. Om 14:00 wordt er weer naar de vaste wal gevaren. Opgeven kan nog tot uiterlijk 15 maart.
 - De voorjaarsledenvergadering is op woensdag 9 april. U ontvangt hiervoor eind maart een uitnodiging. In Gemeentehulp is Ge Petter-Gorte aftredend en niet herkiesbaar.

*Langzaam ontwaakt de wereld, uit een diepe winterslaap, de dagen worden weer langer en we hebben wisselend mooie winterdagen.
De eerste sneeuwkllokjes laten zich al weer zien en trekken zich niets aan van het onrecht en de ellende in de wereld.*

*Blijf geloven in een toekomst
ook al lijkt de kans maar klein
Blijf geloven in een wereld
die jouw wereld ook kan zijn
Blijf geloven in het leven
in je denken en je doen
Blijf geloven in oprechtheid
en in normen van fatsoen
Blijf geloven in de vrede
en een simpel kort gebed
Blijf geloven in de mens
Die zich voor jou heeft ingezet
(Bron: gouden draden naar morgen)*

*Blijf geloven in een wonder
dat jouw angsten overwint
Blijf geloven in de onschuld
en in de glimlach van een kind
Blijf geloven dat een ander
ook wat voor jou wat over heeft
Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft
Blijf geloven in de waarde
en het doel van je bestaan
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan*

De kerkenraad

Gemeentehulp

In de maand januari zijn 2 mensen bezocht, die de mooie leeftijd van 80 jaar of hoger hebben bereikt. Zij ontvingen een mooi boeket bloemen.

De bloemen uit de kerk zijn op 12 januari gegaan naar Roelof Groen. Na de dienst van 26 januari zijn de bloemen naar Marjan Monninkhof gegaan en die van 9 februari naar Pietje van Egten.

We hopen dat de griepgolf u niet geraakt heeft. Mocht dit wel zo zijn, dan van harte beterschap.

Hartelijke groet van Gemeentehulp

Verjaardagen

In de tweede helft van februari en de eerste helft van maart feliciteren wij de volgende personen van harte met hun verjaardag:

| | |
|-------------|------------------|
| 15 februari | Klaas Jan Otter |
| 15 februari | Freddy van Egten |
| 19 februari | Willy Verhoef |
| 23 februari | Ge Settels |
| 12 maart | Lutske Mol |

Gieters Schrijversfestival | zondag 6 april 15:30 uur
Locatie: De Vermaning - Binnenpad 50, 8355 BT Giethoorn

Het derde Gieters Schrijversfestival in De Vermaning wil schrijvers met een connectie met Giethoorn een podium en een onverwacht publiek bieden in een sfeervolle muzikale setting in het hart van het oude dorp.

We beginnen met Henk de Zeeuw en Philip Friskorn (Monumentale boerderijen in Giethoorn). Daarna is er tijd voor Berber van der Veer (De schilders van Giethoorn). We besluiten met Gerke van Hiele en de presentatie van zijn boek Een duik in het verleden van Giethoorn. Van Hiele schreef afgelopen jaren een vijftigtal historische columns en

deze zijn nu gebundeld. Al met al een rijk palet aan schrijvers.
Het belooft een mooie middag te worden met korte interviews, mooie fragmenten en veel muziek van Wilma Dijkma & Friends: Bert Meijerink, André Spin en anderen.
De toegang is vrij en iedereen is welkom. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. De deuren gaan open om 15:00 uur.

De Vermaning Giethoorn

De Vermaenige

Zondag 6 april

Inloop vanaf 15.00 uur
Aanvang 15.30 uur

Gieters Schrijversfestival

Het Gieters Schrijversfestival in De Vermaning wil schrijvers met een connectie met Giethoorn een podium en een onverwacht publiek bieden in een sfeervolle muzikale setting in het hart van het dorp.

Schrijvers:

Henk de Zeeuw, Philip Friskorn (Monumentaal Giethoorn)

Berber van der Veer (De schilders van Giethoorn)

Gerke van Hiele (presentatie Een duik in het verleden van Giethoorn)

Muzikale medewerking: Wilma Dijkma & Friends

Interviews: Gerke van Hiele, Cees Duine

Toegang: vrijwillige bijdrage, inclusief koffie

Doopsgezinde kerk
Mennonite church
Giethoorn

Binnenpad 50
8355 BT Giethoorn



Zusterkring | dinsdag 28 januari

Bertha heet ons welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Er zijn een paar afzeggingen en helaas is er 1 opzegging. Een speciaal woord van welkom voor Marlies Tjallingii uit Zwolle die vanmiddag zal spreken over Hoe ga je om met Conflicten? We drinken eerst thee of koffie en zingen lied 981, Zolang er mensen zijn op aarde. Bertha leest een artikeltje voor en het is te mooi om niet te vermelden, oordeel zelf:

Recept voor een gelukkig nieuw jaar

Neem 12 hele maanden, haal hier voorzichtig alle bitterheid, haat en afgunst uit. Hak vervolgens elke maand in 28, 29, 30 of 31 stukjes en zorg ervoor dat u ze niet allemaal tegelijkertijd bereidt. Maak de dagen één voor één klaar met de volgende ingrediënten: een snufje geloof, een stukje geduld, een druppeltje moed en een klein beetje inzet. Voeg aan elke dag een portie hoop, vertrouwen en vriendelijkheid toe en mix door dit ontstane mengsel nog een kort gebed, een korte bespiegeling en een beetje toewijding. Breng het geheel op smaak met een flinke dosis energie, een pufje geluk, een beetje actie en de nodige humor.

Doe het gerecht in een liefdesschaal en kook dit op een vuur van stralend geluk.

Garneer het gerecht met een glimlach en dien het in grote porties op.

Hierna krijgt Marlies het woord. Omgaan met conflicten, hoe doe je dat? Op wereldniveau, in je eigen land, buurt of gezin? Ieder mens wil vrede toch? Welke woorden komen in dit verband bij ons naar boven. Het blijkt dat bij ieder verschillende woorden op papier staan, hoewel de betekenissen ervan allemaal raakvlakken hebben. Als voorbeeld wordt genoemd de Gieterse gracht vol met hotsende, botsende boten in de zomer, wat bij de inwoners ergernis kan oproepen. Hoe ga je hiermee om?

Er ontstaat discussie, de ene mens is verdraagzamer dan de andere, geen mens is gelijk, maar geef eenieder het recht op een eigen mening, ook al is dat niet de jouwe en blijf geloven in, en werken aan een vreedzame oplossing, overeenkomst of afspraak.

We krijgen een beschilderd steentje mee en een grotere steen, met 2 spreuken, die een mooi plaatsje zal krijgen.

Bertha dankt Marlies voor haar inbreng en leest nog iets voor uit het boekje Raketings Nabij. Ons spaardoel wordt dit jaar Buurthuiskamer van het Leger des Heils. Anneke en Gees zorgen de volgende keer voor koffie en thee.

We zingen nog een lied en daarna sluit Bertha de middag met een wel thuis.

Ge Verbeek

Redactie

Adreswijzigingen graag via dggiethoorn@doopsgezind.nl aan het gemeentelijk bureau doorgeven.

Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88.

Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor vrijdag 7 maart.

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn | Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn

☎ 0521 36 24 88 | ✉ dggiethoorn@doopsgezind.nl | NL84 RABO 0361 2039 42

Gemeentehulp | NL32 RABO 0322 0014 55