



Beste mensen, vrienden en vrijwilligers,

Bij deze het achtste nummer van de Nieuwsbrief van de doopsgezinde kerk | Mennonite church Giethoorn. Het is hoogseizoen en deze zomer zijn we (bijna) iedere middag open tussen 13.00 en 17.00 uur. Af en toe is er een trouwerij en dat gaat dan voor, want de Liefde is ook ons in het hart geschreven en daar moet altijd ruimte voor zijn.

FAQ sheets

De vele bezoekers van de kerk stellen ook een heleboel vragen. Sommige zijn gemakkelijk te beantwoorden, andere vragen wat meer achtergrondkennis. Een van de vrijwilligers noemde de mogelijkheid om een *Frequently asked questions*-overzicht te maken. Dit is door Marianne Monnikhof van de Projectgroep opgepakt en inmiddels verzamelen we vragen en proberen we ook beknopte en zinvolle antwoorden te formuleren. Niet dat het overigens erg is als een vrijwilliger iets niet weet. De vrijwilligers zijn gastvrouw/heer en dat is en blijft de kern. Maar even iets kunnen opzoeken, kan soms goed van pas komen. Zo hopen we elkaar van die informatie te voorzien waar je als vrijwilliger en als bezoeker wat aan hebt. *(Het FAQ-overzicht is te vinden in het blauwe mapje dat in de keuken en bij de laptop ligt).*



Foto: De portretgalerij ofwel 'de 'Ahnengalerie' in de Kerkenraadskamer



In de Kerkenraadskamer hangen voor het eerst de voorgangers van de afgelopen tweehonderd jaar keurig op een rijtje. De zo genaamde Ahnengalerie of vooroudergalerij. Al die voorgangers hebben hun eigen steentje bijgedragen. We hebben al wat informatie in het FAQ-overzicht staan en we willen hierover nog wat meer info verzamelen.

Je kunt aan de kledij mooi het onderscheid zien tussen de 'vermaners' en de afgestudeerde predikanten. Die zijn hier pas na 1825. De doopsgezinde gemeente was en is vanouds een leken-gemeenschap. De eerste vrouwelijke voorganger doet in Giethoorn haar intrede in 1958. De doopsgezinden stonden hier als eerste kerkgenootschap voor open. Anne Zernike begon in 1911 in Bovenknijpe (Frl.) De meest bekende voorganger van Giethoorn is ds. T.O. Hylkema, naar hem is een straat vernoemd vanwege zijn inspanningen voor jeugdwerk, werkloosheidsbestrijding en voor wat niet al. Doorgaans werd zo'n foto opgehangen in de Kerkenraadskamer na het vertrek van de voorganger. Vanwege de vele vragen of Giethoorn nog wel een predikant heeft, heeft de Projectgroep besloten om de huidige voorganger ook 'op te hangen'.

Vrijwilliger worden van Open kerk

Heb je interesse om *vrijwilliger* te worden van de Open Kerk? Dat kan. Zou je in het seizoen één middag per maand in de kerk als gastvrouw/heer in de kerk aanwezig willen zijn? De kerk is van april t/m oktober dagelijks geopend. Het zijn de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Of je nu al of niet een woordje Engels of Duits spreekt, dat je er als gastvrouw/heer bent is wat telt. Folders zijn er in 5 talen. We maken dit met een groep van een 30-tal vrijwilligers mogelijk, maar hebben ook rekening te houden met vakanties, ziekte, mantelzorg etc. In de praktijk komt dit inderdaad dus neer op één middag per maand tussen 13.00 en 17.00 uur. Heb je interesse dan kun je Grietje Pietersz even mailen. Zij verzorgt de vrijwilligerslijst. E: grietje.pietersz@planet.nl. Je kunt je eigen voorkeur opgeven en ook onderling ruilen is mogelijk, mocht er een keer iets onverwachts zijn. We zijn met elkaar heel flexibel:

- Welke periode van het seizoen. Voorjaar, zomer en/of herfst?
- Welke dag van de week zou je doorgaans schikken?
- Wil je dit misschien met iemand samen doen? Met wie?

Weet je in ieder geval welkom. Je kan zo even binnenlopen.

Projectgroep Open Kerk

Karin Petter, Grietje Pietersz, Marianne Monnikhof, Hermance van Manen, Gerke van Hiele

N.B. Voel je vrij deze Nieuwsbrief te delen met andere mensen die hier mogelijk interesse voor hebben. Wil je deze Nieuwsbrief zelf voortaan digitaal ontvangen, graag bericht aan gerke.vanhiele@outlook.com Vrijwilliger worden? Info: grietje.pietersz@planet.nl