



Vredesweek

Gebed

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,
Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Amen
toegeschreven aan Franciscus van Assisi



Volgende week zondag 22 september is het Vredesweek. Ieder jaar weer een baken in een woelige tijd. Twee jaar geleden was hier een Vlaams katholiek koor te gast dat voor en met ons zong.



Op de 22e is er muziek van Caroline in 't Veld uit Almere. Hoe komt zij nu in Giethoorn? Ik ken haar al langer, nog uit een vorige gemeente, en zij zou al eerder een keertje komen. Corona gooide echter toen roet in het eten. Zij trouwde met een kleinzoon van ds. van der Sluis, hier predikant vlak voor de Tweede oorlog. Bij een bezoek aan de expositie in onze kerk werd zij geraakt door de sfeer en het verhaal van de expositie en in het bijzonder door de teksten van mensen op de vredesduifjes. Zij heeft een aantal nieuwe liederen gemaakt voor deze zondag en dat is iets waar we ons op mogen verheugen. Het is een ode aan de Vredesduifjes en de mensen die er wensen en gebeden op schreven.

Caroline in 't Veld schrijft kleinkunst liedjes in de Nederlandse traditie. Ze schrijft over etniciteit en bi-cultureel zijn, soms met kritische noten over de maatschappij. Dan weer poëtisch en kwetsbaar. De accordeon heeft een prominente plaats in haar band. 'Doordat je een accordeon omarmt terwijl je speelt, druk je het gevoel van een lied gemakkelijk en direct uit', zo zegt ze.

Popmuziek, met uitstapjes naar jazz en Latin. Haar teksten spreken boekdelen. De veelzijdig muzikant maakt eigen songs en voert die samen uit met gitarist Johan Franssen.

Te gast hebben we deze morgen de gespreksgroep uit de Doopsgezinde gemeente Bolsward. Zij wilden graag komen op deze zondag. Met de muzikanten mee komt er een groep uit Almere mee die betrokken is bij een van de huiskamers van het Leger des Heils. Wat mooi dat we met elkaar zo kunnen samenkomen in deze Vredesweek. We hopen op een mooie ontmoeting. Allemaal van harte welkom.

Gerke van Hiele

Preekrooster

Zondag 15 september	10:15 uur	Blokzijl	ds. Andries Bakker
Zondag 22 september	10:00 uur	Giethoorn	ds. Gerke van Hiele; Vredeszondag
Zondag 6 oktober		Zwolle	Ringdag
Zondag 13 oktober	10:00 uur	Steenwijk	ds. Wilma v.d. Linde; Avondmaal
Zondag 13 oktober	10:00 uur	Giethoorn	ds. Gerke van Hiele

Van de kerkenraad

- De nazomer komt eraan. Dauw, de dagen al weer wat korter en kleuren die veranderen. Wij hebben met de gemeente een goede zomer gehad: De kerkdiensten zijn in de vakantieperiode wisselend bezocht, maar waren heel waardevol. De leiding van de AKC-kampen hebben op een doordeweekse avond samen met ds. Gerke van Hiele een samenkomst gehad.
- De kerkenraad heeft op 6 september vergaderd, op 4 oktober en 7 november zullen de volgende vergaderingen zijn.
- Alle leden en vrienden krijgen in september weer een Over de brug informatiegids voor het nieuwe seizoen 2024-2025 waaraan alle geledingen onder ons dak een bijdrage hebben geleverd. Hartelijk dank hiervoor.
- Zaterdag 31 augustus heeft de gondelvaartvereniging weer gebruik gemaakt van 't Vermanings 'uus, de leerkamer en pastorietuin. De Vermaning is tijdens de Gondelvaartweek prachtig verlicht geweest. Vanaf nu zal deze in de donkere maanden van het jaar elke dag subtiel verlicht worden. Klaas Jan en Roelof hebben de verlichting aangelegd, waarvoor onze hartelijke dank. Jan van Egten heeft ervoor gezorgd dat de buitendeuren van de kerk weer goed op slot kunnen, heel fijn.
- De tentdienst met het thema 'Heb het leven lief' was een hele fijne dienst. Het samenspel tussen voorganger, commissie en popkoor was heel mooi. De collecte voor Make a Wish heeft 433,10 euro opgebracht.
- Na 22 jaar hebben we de koelkast in de keuken vervangen voor een duurzamer exemplaar, dat weer goed sluit.
- Een storm heeft ervoor gezorgd dat er takken uit de bomen zijn gerukt. Het is de volgende dag kort gezaagd en zal nog worden opgeruimd.
- Kindereiland oudsten is weer prima verlopen. Iedereen die de kampen mogelijk heeft gemaakt willen wij hiervoor hartelijk danken. Heel fijn dat Kindereiland na 34 jaar nog een groot succes is.
- Twee groepen die een midweek op Fredeshiem verbleven, hebben de kerk bezocht en een rondleiding gekregen.
- Zaterdag 14 september doen wij weer mee met de jaarlijkse Open Monumentendag, de kerk is open van 10:00 tot 17:00 uur.
- Zondag 22 september zal Carolien in 't Veld haar muzikale bijdrage verlenen in de dienst en hebben we gasten uit Bolsward en Almere.

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog

De **Vredesweek** is dit jaar van 14 tot en met 22 september.



Van 1 september tot 23 oktober is er een tentoonstelling in De Meenthe met grafische werken van Armando Milano rond het thema 'Vrede'.

Op woensdag 18 september is er om 19:30 uur in de Nieuw Apostolische Kerk in de wijk Woldmeenthe een concert. Ook wordt een boek getiteld 'Veiligheid opnieuw Doordenken' aangeboden.

Op vrijdag 20 september vanaf 10:00 uur vlaggen kinderen voor vrede bij de Vredespaal tegenover Rams Woerthe. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 22 september is er ter afsluiting van de vredesweek een Vredesvesper in de PKN-kerk te Willemsoord, aanvang 19:30 uur.

De **Ringzondag** vindt dit jaar op zondag 6 oktober plaats in Zwolle in de doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9. De voorbereidingsgroep heeft als thema gekozen 'Noten op je zang'. Bij de kerk is geen parkeergelegenheid, de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn te vinden op de Turfmarkt of bij de Van Roijensingel. Het is wel mogelijk mensen bij de kerk af te zetten en daarna de auto te parkeren. Dat kost ongeveer 15 minuten.

Programma: Welkom vanaf 10:00 uur met thee en koffie; Start 10:30 uur: opening van de zondag met onder meer een korte viering; Einde 14:00 uur na de afsluitende lunch. Dieetwensen graag bij opgave doorgeven. De kosten voor deze dag inclusief lunch zijn 15 euro per persoon.

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief heeft gestaan, kunt u zich opgeven tot 24 september middels een lijst die in 't Vermanings 'uus ligt. Zo weten mensen van elkaar wie er gaan en kunnen ze eventueel samen rijden.

*Heb het leven lief, als de stormwind gromt, en als de lente komt
En verberg je niet, als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht, door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang*

Refrein lied Liesbeth List gezongen door het Popkoor tijdens de tentdienst.

We wensen iedereen een fijne (na)zomer en ontmoeten elkaar misschien bij een samenkomst of andere activiteit.

Gemeentehulp

Jarigen | In de maand juli en augustus hebben wij een paar jarigen bezocht met een mooi boeket bloemen.

Zieken | Zuster Jannie mol is gevallen en heeft enkele ribben gekneusd en een zere elleboog waar ze behoorlijk last van heeft. We hopen dat ze snel weer op de been komt en alles weer kan doen wat ze leuk vindt.

Jubileum | Jan ten Wolde en Karin Petter waren op 7 september 40 jaar getrouwd. Ze zijn bezocht met een fraai bloemstukje en alsnog van harte gefeliciteerd.

Bloemen | In de maanden juli en augustus zijn de bloemen uit de kerk gegaan naar Corien van Ark, Jan Schreur en Anneke Scholten.

De bloemen uit de tentdienst zijn naar Trijn Bijl gegaan.

Een groet van Gemeentehulp

Ringleiding en je gehoorapparaat

Aan het begin van het nieuwe seizoen, plaatsen we nogmaals deze informatie.

Afgelopen zomer is er weer even gekeken naar de geluidsinstallatie. Af en toe zijn er klachten en is het blijktbaar met de spraakverstaanbaarheid nog helemaal optimaal. De instellingen van de installatie en die van de headset zijn aangepast. We merken dat het zo weer een stuk beter gaat met die spraakverstaanbaarheid.

Ook naar de Ringleiding is gekeken. Deze is aangelegd voor mensen met een gehoorapparaat. Bij de metingen bleek dat de Ringleiding niet op alle plaatsen in de kerkzaal even goed werkt. In de zijbanken werkt het signaal het beste. In het midden van de kerk duidelijk minder. Jammer genoeg is dit technisch niet te verbeteren. Dat speelt ons zeer te horen.

Het kan voor de gebruikers van een gehoorapparaat raadzaam zijn om zelf te experimenteren en bijvoorbeeld een keertje op een andere plaats te gaan zitten. Zo kun je ontdekken wat in jouw geval het beste werkt. Daarnaast is het een optie om toch een keer de audicien te vragen of je een T-stand op je gehoorapparaat hebt en hoe je deze kunt gebruiken. De informatie uit deze Nieuwsbrief kan dan van pas komen.

Het gaat met die T-stand om de zogenaamde 'luisterspoel'. Dit maakt het mogelijk om een verbinding te maken met de ringleiding. De functie zorgt ervoor dat je je gehoorapparaat kunt verbinden met radio's of tv's maar ook met het geluid in een kerkgebouw of de concertzaal in De Meenthe. Vaak ziet u bij de ingang van een zaal dan ook een bordje 'ringleiding aanwezig'.

Toekomstmuziek is er ook. We begrepen dat er nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen die draadloos met een bluetooth verbinding werken. We hebben firma Schaapsound gevraagd om mee informatie. Wordt vervolgd.

Gerke van Hiele
Hans Schiere

Verjaardagen

In de maanden september en oktober feliciteren wij de volgende personen van harte met hun verjaardag:

16 september	Karin Klop	9 oktober	Joke Baauw
27 september	Sien van Dijk	13 oktober	Anna Jager
1 oktober	Roelie Lok	15 oktober	Janny van Zorge
8 oktober	Maria Stammeijer	16 oktober	Anneke Corporaal
9 oktober	Wietje Bakker		

D'eerste skoeledag

Uit de tied van Fem Wiecherson,1903

De eerste skoeledag is mi'j ook lange bi'j ebleven, Ja, daar gong ik dan tussen Maregie en Annegie, mien beide zusters in mit een ni'je skulk veur. Wi'j kwaam-m bi'j de skoele en wi'j meuken op skoeleplein een grote krink. Dat dee-n zee altied op d'eerste skoeledag en dan zungen ze: 'Kiezen, kiezen' en iniens wurde ik ekeuzen. Now dat waas wat en ik mos in de krink en ik wus niet wie ik kiezen mos. En wi'j deden ook nog zakdoekje leggen en ik was er elemaole niet op verdocht toen meister Kramer al in d'aanden klapte en toen mossn wi'j de skoele in.

Ik was onze meis elemaole kwiet en ik stond bi'j 't ekke en dat was gewoon los, zo-k zo naor uus gaon? De traonen kwamen mi'j in d'ogen maar toen pakte juffrouw Hoiting mi'j bi'j d'aand en veurdat ik wuzze zaat ik in de baank. Ik adde een mooi steegje en de juffrouw las alle naemen op en zee leerde ons varsies, zoas, 'alle eendjes zwemmen in het water', en zo in iene veurmiddag zung ik alle varsies mit.

Ja, die skoeletied was een mooie tied. 'Meister Hof is er langes, niet zo dreuteln, en gauw naor de skoele', zee moeder dan 's morns. 't Waren grote klassen. Juffrouw Hoiting ef jaorenlaank d'eerste klasse edaon.

Meister Hof in zien mesisterse pak deed de tweede en de darde klassen. Hi'j was altied vrendelijk. Meister Kramer, mit een snurre en een sikke, dee d'oogste klassen. Daor waren wi'j bange veur. Die kon zo dwars deur iene en kieken, zeden de skoelejonges maar wi'j em wel veule van om eleerd

Meister Kramer ef ook nog Fraans an jonges eleerd as zee naor Steenwiek zolln gaon om deur te leren.

Femmy Woltman-Groen

Redactie

Adreswijzigingen graag via dggiethoorn@doopsgezind.nl aan het gemeentelijk bureau doorgeven.

Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88.

Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor vrijdag 11 oktober.