



Vakantie!

Velen zijn er al weer aan toe. Bij deze wat achtergrond om op een plekje in de schaduw of juist in de zon al wat te genieten. Ons woord vakantie is afkomstig van het Latijnse werkwoord 'vacare', hetgeen leeg worden, ruimte maken betekent. We kennen het uit een woord als vacature en bijvoorbeeld van een kerkelijke gemeente die vacant is. Er is een open plek, een vrije ruimte.

Vakantie vieren betekent dus zoiets als ruimte maken. Ruimte voor andere dingen, andere tijd, andere invulling. Hier aan de dorpsgracht is het eigenlijk voortdurend vakantie met veel Hollandse, maar ook af en toe exotische taferelen. Ik zag net nog een kleine stoet in het wit geklede Aziatische vrouwen voorbij paraderen met witte zonneparasols. Je hoeft hier eigenlijk nergens naar toe. Af en toe vraag ik me echter wel af wat al deze mensen bezielt. Massatoerisme is een fenomeen dat echt iets is van onze tijd. De lowbudgetvluchten hebben de wereld veranderd. Jan en alleman kunnen bij wijze van spreken overal naar toe. Zo ver de belastingvrije kerosine strekt. Het zij een ieder gegund, maar er is ook iets geks mee.

De schrijver Ilja Pfeijffer merkt ergens op dat mensen hun identiteit niet meer uitsluitend ontlenen aan hun werk, zoals dat voor kort geleden het geval was, maar in toenemende mate ook aan de manier waarop zij hun vakanties doorbrengen. Vroeger was de vakantie een rustperiode. Tegenwoordig is het een gelegenheid tot zelfprofilering die niet gemist mag worden. De tijd dat we de vakantie beschouwden als een periode van ledigheid en ontspanning, is voor velen voorbij. Wanneer we op reis zijn, zijn we op zoek naar unieke en authentieke ervaringen. De gedachte dat dit streven ons verrijkt, maakt deel uit van onze identiteit. Dat je bijzondere dingen doet, maakt het zeer waarschijnlijk dat je een bijzonder mens bent.

En het is soms net een wedstrijd. Tijdens onze vakantieperiode zijn we in competitie met onze vrienden en collega's over wie de meest unieke en authentieke ervaringen mag bijschrijven. De opkomst van de sociale media versterkt dit. Wie je bent, wordt bepaald door de selfies die je deelt, en selfies op exotische locaties zoals Giethoorn stralen af op je persoonlijkheid en populariteit. Mensen construeren zo hun eigen imago. Ik zie dit hier iedere dag voor mijn ogen gebeuren. Wie weet herkennen wie hier zelf ook iets van?

Al met al is er zo ook een kant waar minder aandacht voor is. We hebben er eenvoudigweg geen tijd meer voor, zou je kunnen verzuchten. Geen tijd voor die oorspronkelijke betekenis van ruimte maken, rusten, niks doen, echt niks. De kunst van het zalig niks doen beoefenen. Lummeltijd is een probaat middel tegen burn-out en aanverwante klachten. Voor sommigen is dit niks doen veel moeilijker dan actief zijn. Je oefenen in stil vallen en loslaten en maar kijken wat er in je opkomt of boven komt. Een middag in de kerk zitten? Ruimte maken voor andere gedachten, andere vergezichten zomaar in je achtertuin, of een fietstochtje door de omgeving en de zeldzame rust van een echte vrije dag.

Ik wens ons allen een goede zomer.

Gerke van Hiele

Preekrooster

Zondag 21 juli	10:15 uur	Blokzijl	geen dienst
Zondag 28 juli	10:00 uur	Giethoorn	ds. Rob Workel
Zondag 4 augustus	10:00 uur	Steenwijk	zr. T. Weidema-Bos
Zondag 11 augustus	10:00 uur	Giethoorn	zr. Thea Tholen

Van de kerkenraad

- De kerkenraad heeft 5 juli vergaderd. En op 1 augustus en 6 september zullen de volgende vergaderingen zijn.
- Sinds 16 juni ligt er een mapje op het buffet in de keuken. Daarin staat waar wat te vinden is en hoe om te gaan met de apparatuur. Dit omdat niet iedereen op de hoogte is waar alles ligt en de (vele) spullen die we hebben. Na gebruik van een ruimte deze graag netjes en schoon achterlaten.
- Er zal in september weer een Over de brug informatiegids voor het nieuwe seizoen 2024-2025 verschijnen. We willen alle geledingen onder ons dak eraan herinneren vóór 1 augustus een bijdrage te leveren.
- Tijdens de kerkdiensten van 28 juli en 11 augustus zal Andries Kamphof het orgel bespelen.
- Ds. Gerke van Hiele wil vanaf september zijn vrije woensdag ruilen voor de vrijdag. Hij heeft vakantie van 20 tot 27 juli en van 16 tot en met 23 augustus. Indien nodig kan voorzitter Marry Gorte worden gebeld: 06-13647214/0521-361330.
- We willen de familie Jan Schreur hartelijk danken voor het beheer van het Kraggehuis de afgelopen 20 jaar. Sinds juni is Gyan Arendse uit Steenwijk de nieuwe beheerder.
- De leiding van Kindereiland is er weer klaar voor. Er gaan 53 jongste kinderen van 21 t/m 23 juli en 32 oudsten van 20 t/m 24 augustus naar het Kraggehuis. Jeugdkamp telt 11 deelnemers en is van 29 juli t/m 1 augustus in Emmeloord. Iedereen een heel fijn kamp gewent.
- De tweede kwartaalactie voor hulp vanuit Jeruzalem aan mensen in Gaza heeft 465 euro opgebracht. De derde kwartaalactie begint in juli en is voor de Stichting Armoedefonds. De donaties worden besteed aan schoolspullen voor kinderen in Nederland.

*Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet,
zeggen zou: 'ik weet iets goeds van jou' en dan spontaan iets goeds zou doen?*

*Zou 't niet heerlijk zijn als elke handdruk zeggen zou,
van harte en oprecht gemeend: 'ik weet iets goeds van jou'*

*Zou het leven niet mooier zijn als men 't goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwaad is er zoveel goeds in mij en jou*

*Zou 't niet een fijne houding zijn als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij, en ik, ik weet iets goeds van jou...!
(Georgia Nighways; gelezen in de Wolwever)*

Een fijne zomer en wellicht ontmoeten we elkaar.

De Kerkenraad

Gemeentehulp

Br. Harm Corporaal is geopereerd aan zijn oor, nu maar hopen dat de klachten voorgoed voorbij zijn.

Zr. Anneke Corporaal heeft ook een operatie ondergaan en we wensen haar een spoedig herstel toe.

Zr. Lisa Hoitsma is weer thuis uit Dwingeloo en nu maar hopen dat het verder goed mag gaan.

De afgelopen weken zijn weer diverse jarigen van 80 jaar en ouder bezocht. Het bezoek wordt altijd zeer gewaardeerd en is altijd heel gezellig.

De bloemen uit de kerk van juni en juli zijn gegaan naar Leida Gorte, Anneke Corporaal en Joke Baauw.

Een hartelijke groet van Gemeentehulp

Tentdienst

Op zondag 1 september is er traditiegetrouw na de Gondelvaart ter afsluiting van de feestweek een gezamenlijke dienst in de grote feesttent op het parkeerterrein bij de Plus. We beginnen om 10:30 uur. De tent is open vanaf 10:15 uur. Het thema is ontleend aan het bekende lied van Liesbeth List 'Heb het leven lief'.



De voorbereidingsgroep van de protestantse en doopsgezinde gemeente bestaat uit Pietje van Egten, Loes Limburg, Wietsche Petter en Henk Smit. Zij hebben met plezier dit thema rond levenskunst en praktische wijsheid uitgewerkt. Muzikale medewerking wordt verleend door het Gieters popkoor onder leiding van Heleen Drijver. Het popkoor brengt een aantal sprankelende songs ten gehore.

Voorganger is Gerke van Hiele, 'dorpsgezind' predikant. Met elkaar gaan we deze morgen wat doen met

ons verlangen naar ontspanning, ontmoeting en ontdekking. Bijbelse inspiratie vinden we in de wijsheid van de woorden van Jezus uit de Bergrede (Matteüs 6) over bezorgdheid, over de wijsheid van de vogels die vliegen in de lucht en de bloemen die groeien in het veld. Allemaal van harte welkom.

Namens de Tentdienstcommissie,
Gerke van Hiele

Vrijwilliger Open kerk

Heb je interesse om vrijwilliger te worden van de Open Kerk? Dat kan. Zou je in het seizoen één middag per maand in de kerk als gastvrouw/heer in de kerk aanwezig willen zijn?

De kerk is van april t/m oktober dagelijks geopend. Het zijn de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Of je nu al of niet een woordje Engels of Duits spreekt, dat je er als gastvrouw/heer bent is wat telt. Folders zijn er in 5 talen. We maken dit met een groep van een dertigtal vrijwilligers mogelijk, maar hebben ook rekening te houden met vakanties, ziekte, mantelzorg etc. In de praktijk komt dit inderdaad dus neer op één

middag per maand tussen 13:00 en 17:00 uur.

Het kost je in het seizoen een middag in de maand en het biedt je een mooie middag met onverwachte ontmoetingen en wie weet zelfs even een moment van rust en bezinning voor je zelf en de vele mensen die onze kerk bezoeken. Onze kerk is een fijne plek om te zijn. We overwegen om dit seizoen de vrijwilligers eens te vragen naar hun mooiste ervaring. Wie weet horen we daar van op!

Heb je interesse dan kun je Grietje Pietersz mailen: grietje.pietersz@planet.nl. Zij verzorgt de vrijwilligerslijst. Je kunt je eigen voorkeur opgeven en ook onderling ruilen is mogelijk, mocht er een keer iets onverwachts zijn. We zijn met elkaar heel flexibel:

- Welke periode van het seizoen. Voorjaar, zomer en/of herfst?
- Welke dag van de week zou je doorgaans schikken?
- Wil je dit misschien met iemand samen doen? Met wie?

Weet je in ieder geval welkom. Je kan zo even binnenlopen. We zijn ondanks het natte voorjaar bezig aan een goed seizoen.

Projectgroep Open Kerk,
Grietje Pietersz, Karin Petter, Marianne Monninkhof, Hermance van Manen, Gerke van Hiele

Verjaardagen

In de maand augustus feliciteren wij de volgende personen van harte met hun verjaardag:

5 augustus	Michiel van Wezel
7 augustus	Dick Bussink
12 augustus	Pietje van Egten

Uitnodiging Ringzondag op 6 oktober te Zwolle

Beste broeders en zusters, de jaarlijkse ontmoeting van de doopsgezinde Ringgemeenten vindt dit jaar plaats op zondag 6 oktober in de doopsgezinde kerk in Zwolle (Wolweverstraat 9). Graag nodigen wij jullie uit die dag met ons te vieren. De voorbereidingsgroep heeft als thema 'Noten op je zang'. Dit thema wordt op bijzondere wijze uitgewerkt. Laat u verrassen...

Programma | Welkom vanaf 10:00 uur met thee en koffie; Start 10:30 uur: opening van de zondag met onder meer een korte viering; Einde uiterlijk 14:00 uur na de afsluitende lunch.

Opgave | Uiterlijk 29 september via een e-mail naar info@dgz zwolle.doopsgezind.nl. Dieetwensen graag bij opgave doorgeven.

Kosten | De kosten voor deze dag inclusief lunch zijn 15 euro per persoon. De kosten graag overmaken op rekening NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle o.v.v. de personen voor wie betaald wordt. Kinderen gratis (wel graag opgeven), voor hen wordt een apart programma gemaakt.

Parkeren | De doopsgezinde kerk in Zwolle staat in de binnenstad, Wolweverstraat 9, waar parkeren niet mogelijk is. Twee parkeerterreinen zijn redelijk dichtbij de kerk, parkeerterrein Van Roijensingel en parkeerterrein Turfmarkt. Hier geldt vanaf 12:00 uur betaald parkeren. Het is wel mogelijk iemand bij de kerk af te zetten en daarna de auto te parkeren (kost ongeveer 15 minuten).

Natuurlijk zijn vrienden van de gemeenten (en remonstranten van samenwerkende gemeenten) ook van harte welkom. We hopen velen van jullie te kunnen begroeten en er gezamenlijk een leuke en leerzame ontmoetingsdag van te maken.

Namens kerkenraad en voorbereidingsgroep,
Aart Hoogcarspel, Ringvertegenwoordiger

Vriendenkring

Uit het verleden van Fem Wiecherson-Bijl

De Doopsgezinde Gemeente had een zangkoor. Vriendenkring dat now nog bestiet. Zie em-m eur 60 jaorig bestaon al evierd en toen kwaamp een ele bulte old leden naor Gieteren om dat feest mit te maeken. (Helaas bestaat het zangkoor niet meer.)

Veur Vriendenkring waas er in Gieteren ook al een koor. In Gieteren zungen ze altied al geern en veule. Mien vaeder en moeder, die geboren waren in 1870 en 1875, waren in eur jonge jaoren ook al bi'j 't koor. Zie staon nog op de foto veur de Doopsgezinde pastorie in de tuun. De meis mit gehaakte mussen op. Een aenkelde had een oorierzer en de jonges mit zwarte petten.

Midden in de zomer was dan op een zundagmiddag het zingen op 't Wiede.

Zie zaten mit 't koor op baanken in een grote bok. Zie legden de bok tegen de grote krage (Kraggehuis) en kwamen de meensen overal de sloten opvaeren mit punters en booties. Iederien wol er zo dichte mogelijk bi'j wezen maar uut de veerte klont het net zo mooi. Ie mossen oppasen da-j de vingers niet tussen de punters kregen, now dan ging het zingen een poosie an joe veurbi'j.

Zie begonnen altied mit eigen lied 'Vriendenkring kom laat ons samen zingen' en dan 'Hoe zachtkens glijd ons bootje'. Het mooiste vund ik altied: 'Ik voel de winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil'. En 'Ons dorp lig te dromen'. Daor word't ie stille van. Zo mooi klont dat liedtie en die dat mit emeuken ef zal daor nog vaeke an daenken donkt mi'j.

Femmy Woltman-Groen

Redactie

Adreswijzigingen graag via dggiethoorn@doopsgezind.nl aan het gemeentelijk bureau doorgeven.

Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88.

Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor vrijdag 9 augustus.