



### Vogel van de Geest

Komende zondag vieren we in de Kop gezamenlijk het Pinksterfeest. We beginnen in Blokzijl om 10:15 uur, er is dus een beetje speling voor de Gietersen en Steenwiekers en wie weet is dat niet verkeerd. Hartelijk welkom allemaal in ieder geval.

Als thema voor de dienst heb ik gekozen deze Vogel van de Geest zoals hieronder afgebeeld. Het is een schilderij van René Magritte (1898-1967). Hij maakte dit tegen het eind van zijn leven in 1963. De titel is La grande famille.

Het is een intens beeld en je kunt er van alles in zien en aan ontlenuen. Het voelt hoopvol aan. Je zou er vleugels van krijgen. Het getuigt zozegzegd van de kracht die alle dingen nieuw maakt, die leven geeft en levend maakt.



Collega Geertje de Vries schreef erover: 'Het schilderij 'La grande Famille' van René Magritte toont een duif die boven een woeste zee vliegt. Er hangen donkere wolken, alleen aan de horizon lijkt het lichter te worden. De duif is eigenlijk helemaal geen duif. Het is een duifvormige uitsparing in de donkere wolken. In de uitsparing is een veel rustiger hemel te zien, met schapenwolkjes en een kalme blauwe lucht. Bij dit schilderij komen er verschillende Bijbelse verhalen in me op. Om te beginnen denk ik aan het begin van de bijbel, Genesis 1. 'De aarde was woest en leeg, en de Geest van God zweefde over de wateren.' Woest en leeg, dat is het op het schilderij ook. Maar de duif die boven het water vliegt, geeft al uitzicht op een goede schepping. De kalme blauwe lucht, de troostende witte wolkjes, het zijn voorbodes van een leefbare aarde, waar dieren en mensen kunnen opademen

en ruimte vinden om te leven. De zwevende Geest uit Genesis 1 kun je je misschien wel voorstellen als deze duif, een belofte van wat komen gaat'.

Je kunt natuurlijk ook denken aan de duif uit het verhaal van Noach en de Grote vloed. De ark van Noach had al veertig dagen en nachten rondgedobberd en nergens was nog bewoonbare aarde in zicht. Toen stuurde Noach een duif op verkenning uit, op zoek naar vaste grond.

Ook in het Nieuwe Testament komen we de Geest tegen zoals bijvoorbeeld bij de doop van Jezus, en natuurlijk in het verhaal van de Handelingen van de apostelen. Ook daar valt die kracht die alles nieuw maakt te proeven. Het is een beeld van hoop en toekomst.

De vogel van de Geest vertelt dat de chaos van de oervloed een bewoonbare wereld kan worden. Zij belichaamt de hoop dat de as van wat verwoest en voorbij is, aangeblazen kan worden tot nieuwe vlammen. Zij hoopt dat deuren die voorgoed gesloten leken in je hart, open kunnen waaien. Wie weet is de gemeente van Christus zo begonnen. Als een gemeenschap van mensen die een vogel hoorden zingen. Die het klapwieken voelden van vleugels van hoop. Die zo de chaos te boven kwamen en op weg gingen naar Gods toekomst. In het spoor van de duif.

Gerke van Hiele

## Preekrooster

Zondag 19 mei	10:15 uur	Blokzijl	ds. Gerke van Hiele (Pinksteren)
Zondag 26 mei	10:00 uur	Giethoorn	zr. Thea Tholen
Zondag 2 juni	10:00 uur	Steenwijk	ds. Gerke van Hiele
Zondag 9 juni	10:00 uur	Giethoorn	ds. Gerke van Hiele

## Van de kerkenraad

- Allereerst willen wij Alie Vos en Pietje van Egten heel hartelijk danken voor alles wat zij de afgelopen 8 jaar hebben gedaan in Gemeentehulp en kerkenraad. Er is door beide dames veel werk verzet en dat heeft onder andere bijgedragen aan het goed functioneren van onze gemeente.
- De ledenvergadering op dinsdag 17 april is door 20 leden bezocht. Op de agenda stond een herverkiezing van Gemeentehulp. Hermance van Manen en Jannie Scholtens zijn herkozen, we zijn heel blij dat zij zich herkiesbaar hebben gesteld. Lutske Mol-Drost is gekozen met 99 procent van de stemmen. Gemeentehulp is onder meer het oog en oor van onze gemeente en zorgt er mede voor dat we een levende gemeente zijn. We wensen Lutske een hele fijne periode. Er stond een vrije verkiezing op de agenda voor een kerkenraadslid. Na de eerste ronde is Karin Petter gekozen. We wensen haar een goede periode toe in de kerkenraad. Pietje van Egten heeft de jaarrekening van de kerk toegelicht en Koop Jager die namens de Stichting Beheer Bezittingen.
- Stichting 4 en 5 mei Giethoorn bedankt onze gemeente voor de bijdrage die de stichting weer heeft gekregen. De bijdrage is bestemd voor educatieve doeleinden.
- Vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren is het Feest van de Geest in de Vermaning.
- Een week na Pinksteren, op zondag 26 mei, worden aan vier mensen de Pinkstergroeten uitgedeeld.
- We hebben een prachtige nieuwe trap aan de gracht. De oude was versleten en niet meer veilig.
- De koffieochtend is op dinsdag 21 mei. De volgende zal op 17 september zijn.
- De tweede kwartaalactie is voor hulp vanuit Jeruzalem aan mensen in Gaza.

*Als de wind die waait met vlagen.*

*Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest,  
Soms een storm, met donderslagen, Soms een stem: Wees niet bevreesd!  
Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard, die laait van vuur,  
Soms een lamp die uit kan doven, soms een glans van korte duur.*

*Soms een wolk die gul wil geven, schaduw op geblakerd land,  
Soms een zon die hoogverheven zindert op het mulle zand:  
Bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein,  
Stroom van heil, maar even later opgedroogd en weer woestijn.*

*Als een woord dat weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt,  
Als een brood, een vaste spijs, soms, soms even-soms ook niet.  
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles te vergeefs geweest,  
totdat weer in lichtelaaie vonkt en vlamt: het vuur, de Geest.*

*André Troost*

We wensen iedereen een goede zomer.

De kerkenraad

## **Koffie-uurtje**

Dinsdag 21 mei om 10:00 uur is het koffie-uurtje in 't Vermanings 'uus. Tijd voor ontmoeting en gesprek naar aanleiding van een stukje Gieterse geschiedenis.

Gerke van Hiele

## **Filmmiddag Zusterkring | dinsdag 23 april**

Onze voorzitter zr. Bertha Groen heette ons van harte welkom.

Het jaarlijkse uitje van de Zusterkring is op dinsdag 14 mei. We gaan naar Vollenhove en bezoeken het Stadsmuseum waar we een film en rondleiding krijgen. 's Middags gaan we naar buitenplaats de Oldenhof voor de lunch.

Bertha vroeg daarna aandacht voor onze spaarpot voor het goede doel: snijmatten voor het maken van comforters.

Na het zingen van het lied 1010 werd de film Lotte en Louise gestart. Deze film gaat over een tweeling, die gescheiden van elkaar opgroeit. De één bij de vader, de ander bij de moeder. Op een zomerkamp voor de jeugd valt hen de gelijkenis op en komen ze er achter dat ze zusjes zijn en besluiten ze te wisselen van gezin. Na veelvuldig gebruik te maken van hun telefoontje lukt het hen zich staande te houden en ervoor te zorgen dat ze als gezin met hun vader en moeder verder kunnen gaan.

Na het zingen van lied 969 kwam er een eind aan een ontspannen en gezellige middag.

Gé Settels

## **Zusterkring | dinsdag 26 maart**

Voorzitter Bertha heette ons hartelijk welkom op deze maartse lentemiddag waarbij de zon helaas verstek liet gaan. Geen nood, binnen brandde het kacheltje en de warmte kwam ons tegemoet door de gezellige sfeer, die altijd aanwezig is bij ons samenzijn.

Aanwezig was ook Ingrid Jantzen, die met een kleurig verfschort voor al een tipje van de creatieve sluier oplichtte over wat ons te wachten stond.

Er waren drie afmeldingen voor deze middag maar er was ook een gast in ons midden van wie hopen dat ze blijvend is; welkom. We zongen lied 923: Wil je wel geloven enz. Hierna koffie en thee met iets lekkers erbij van Sien van Dijk, omdat ze 65 jaar is getrouwd met Henk, waarna ze toegezongen werd.

En toen werd het ernst. Ingrid vertelde wat de bedoeling was van deze middag. Ondertussen waren er al wat angstige, maar ook hoopvolle blikken geworpen op de potjes verf, kwasten, rollers, penselen en wat niet al. Het was de bedoeling om door middel van verschillende technieken en materialen een voorstelling in het platte vlak te maken, wat de mooie naam Mixed Media draagt.

We gingen aan de slag, loerden een beetje wat de buurvrouw deed, maar werden steeds stoutmoediger en soms zelfs waaghalzerig. Ingrid gaf raad, stimuleerde of remde af en naar gelang de middag vorderde ontstonden er vreemdsoortige, gevarieerde en creatieve voorstellingen op de, eens maagdelijk witte, bladen. Eieren en kuikens waren veelal het onderwerp van deze kunstuitingen. Een ding is zeker: Ingrid had ijverige leerlingen deze middag.

Ze werd dankgezegd door Bertha en kreeg een hartelijk applaus.

Tot slot zongen we nog een lentelied, er werd geofferd voor de snijmat ten behoeve van het maken van de comforters en daarna wenste Bertha ons goede reis naar huis.

Gees Verbeek

## Forever Young

### Noordelijke Buitendag op Buitengoed Fredeshiem | zondag 2 juni 2024

De Sociëteit van Doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en Ring Zwolle organiseren op zondag 2 juni de Noordelijke Buitendag met het thema 'Forever Young' op Buitengoed Fredeshiem.

Deze dag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap van welke denominatie ook. Het gaat om samen gemeente-zijn op een bijzondere locatie.

Naast vieren en delen met elkaar zal er voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Ook zijn er diverse workshops waaraan deelgenomen kan worden. We hopen met deze Buitendag voor verbinding te zorgen en daarvoor moeten we in de benen. We hebben elkaar nodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop op toekomst! Er is geen verbinding tussen mensen als wij zelf niet in beweging komen. Vandaar dat we als werkgroep hebben gekozen voor het thema 'Forever Young'.

### Programma Buitendag

10:00-10:30 uur	Inloop en ontmoeting met koffie
10:30-11:15 uur	Welkom en ochtendviering
11:30-12:45 uur	Workshops
13:00-14:00 uur	Lunch
14:15-14:45 uur	Korte afsluiting, lied en zegenbede
15.00 uur	Nagenieten met thee, koffie of limonade

### Workshops waaruit u op de dag zelf kunt kiezen

1. Zingen door Jelma Wiegersma
2. Best practices door Nick Everts
3. Kroegpraat door en voor middenleeftijders
4. Ubuntu door Jeannette den Ouden
5. Vreedzaam communiceren door Iepie Kroese
6. Spirituele wandeling door Tjitske Hiemstra
7. Verhalen vertellen door Jehannes Regnerus
8. Kinderprogramma door Frederiek van der Hammen

We zitten op een prachtige locatie, Buitengoed Fredeshiem, waar het zowel binnen als buiten heel goed toeven is. Voor een overnachting kunt u op eigen kosten nu alvast een kamer reserveren.

De kosten voor de Buitendag bedragen 15 euro p.p. vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren gratis. Het is de bedoeling dat u zich persoonlijk en centraal opgeeft bij de Doopsgezinde gemeente van Zwolle. In verband met de beschikbare ruimte is opgave verplicht. Dit kan t/m 15 mei via een formulier op de website van de Doopsgezinde gemeente Zwolle: [Opgave formulier - Zwolle \(doopsgezind.nl\)](https://doopsgezind.nl)

De inschrijving is voltooid als het benodigde bedrag is betaald, u krijgt hiervan een bevestiging. Betaling kan middels een QR-code of via overmaking op rekening NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle o.v.v. Noordelijke Buitendag 2024.

We hopen op een mooie en verbindende Buitendag.

Met een hartelijke groet van,  
Atsje van der Meer-Kooiker | GDS | 06 43 15 29 56  
Thecla Barneveld | Ring Zwolle | 06 41 71 17 15  
Korneel Roosma-de Vries | FDS | 06 19 97 76 96  
Jehannes Regnerus | FDS | 06 83 56 91 77  
Ronald Tuinstra | Ring Zwolle | 06 51 56 56 01

## Verjaardagen

In de maanden mei en juni feliciteren wij de volgende personen van harte met hun verjaardag:

18 mei	Jannie Mol	12 juni	Anneke Scholten
18 mei	Gerke van Hiele	14 juni	Gees Verbeek
28 mei	Jan Veurman	16 juni	Jan ten Wolde

## Uit het verleden

Veel Gietersen hebben de brieven van Fem Wiecherson-Bijl kunnen lezen die eertijds regelmatig in 't Gieters Nijs stonden. In één van deze brieven vertelde Fem:

Veur de éérste keer naor de vermaenige in 1907. Ik waas een maegie van vier jaor toen ik veur 't eerst mee mōgge naor de Vermaenige. "Daenk er omme", zee moeder, "stille zitten."

Mien grootvaeder kwaamp altied al bi'jtieds anlopen. I'j waas Bosheer, dat waas iene van de kaarkeraodsleden. I'J mos mit aandern de belangen van de eigendommen van de kaarke ôlpen bedisseln. Dat waren beveurbeeld de boerderi'jen in de Roekebos. Now, ikke dan mit moeder en mien grootvaeder naor de kaarke, Ja, wat gonk er toendertied nog een volk en!

De domeneer dee eerst een preek, veule over de olde tied en dan mozzen wi'j zingen, maar wat skruk ik daor, want bezieden ons zaat zoe'n maeger old mannegie, Luten Wolter, en die waas veurzinger. I'j stond achter een lessenaar en wi'j mossen psalm 42 zingen en die man zung mit zōkke lange uutaelen en dri'jeri'jen, "'t Hijgend hert der jacht ontkomen." Ik zate dwars op de stoel. Ik kon 't niet laoten om naor die man te kieken en 't speet mi'j dat 't zingen of-eleupen was en die domeneer weer an 't preken gong.

't Waas een hele zit, zoe'n aanderhalf ure, dat doen ze tegenswoordig kōrter eur. 't Waren allemaole ooriezers in de karke. Sommigen zoas de overgrootmoeder van Thom Vos, Bōppe en Bessie zeden ze toen, adden een ullechie op en Fōmme van Luut'n Wolter adde toen nog een kaarkstove bi'j eur. Zee woonde dichtebi'j. Die as wat verder of woonden leuten de koster een kooltie in de stove doen 's winters. Dan stond er ook nog een grote kolomkachel mit een lange pupe dwars deur de kaarke. Die stond dan te loeien, zo braanden de turven.

Femmy

Noot van de redactie: In 1911 werd het orgel in de vermaenige geplaatst en tot die tijd werd het zingen begeleid door een voorzinger zoals Fem in de brief beschrijft.

## Redactie

Adreswijzigingen graag via [dggiethoorn@doopsgezind.nl](mailto:dggiethoorn@doopsgezind.nl) aan het gemeentelijk bureau doorgeven.

Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88.

Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor vrijdag 07 juni.

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn | Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn

☎ 0521 36 24 88 | ✉ [dggiethoorn@doopsgezind.nl](mailto:dggiethoorn@doopsgezind.nl) | NL84 RABO 0361 2039 42

Gemeentehulp | NL32 RABO 0322 0014 55