



Wil je opstaan en mij volgen?

Paaszondag zongen we in Giethoorn de kring rond de tafel met elkaar een aantal liederen uit de traditie van Iona. Muzikale begeleiding was in handen van Nynke Poelsma en Arjan Oosterhof. We zongen van Gods Licht en we stonden ook even stil bij de achtergrond van een van de liederen, 'Will you come and follow me'. De Engelse tekst is ooit gemaakt op een oude Schotse volksmelodie. Dit liefdesliedje begon zo aan een nieuw leven. Voor de bundel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow werd het door Gert Lubberts vertaald in 'Wil je opstaan en Mij volgen. In de traditie van Iona wordt het vaak gezongen tijdens een belijdenis- of bevestigingsdienst of natuurlijk tijdens een Paasviering. Mensen die gehoor willen geven aan de oproep van Christus Hem te volgen, kunnen zich tijdens het vierde couplet naar voren begeven om dan met elkaar als antwoord het laatste couplet te zingen.

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde, die je smeekt, 'Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. God van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.



Dit lied gaat al heel lang met me mee en wat me aanspreekt is de uitnodiging om zelf op te staan tot een nieuw begin van leven. Pasen is een geheim, ons verstand te boven, niet een leerstuk, een dogma om te begrijpen, te aanvaarden of af te wijzen. Het is een uitnodiging om mee te gaan in dat onverwoestbare spoor van licht, van liefde en vrede. Alles is juist daar op gericht. Je naam horen noemen, de roepstem herkennen en het met de liefde wagen. Je moet er wel voor uit bed komen. Soms gaat dat bijna vanzelf, alsof het Licht je wekken wil, je aanstoot: Opstaan!

Gerke van Hiele

Preekrooster

Zondag 21 april	10:15 uur Blokzijl	zr. Bertha Groen-Mol
Zondag 28 april	10:00 uur Giethoorn	ds. Tom Rijken
Zondag 5 mei	10:00 uur Steenwijk	ds. Graddy Meijer
Zondag 12 mei	10:00 uur Giethoorn	zr. Bertha Groen- Mol
Zondag 19 mei	10:15 uur Blokzijl	ds. Gerke van Hiele (Pinksteren)

Gemeentehulp

Voor zover bekend zijn er geen zieken te melden, maar iedereen en vooral de ouderen hebben zo hun eigen ongemakjes.

Onlangs hebben Henk en Sien van Dijk hun 65-jarig huwelijk gevierd. Zij zijn bezocht met een mooi boeket bloemen.

Twee leden van Gemeentehulp hebben samen met leden van de protestantse gemeente plantjes rondgebracht in Zonnewiede. Deze paasgroet werd erg gewaardeerd. Ook mochten wij een gift van 10 euro ontvangen, waarvoor onze dank.

Een hartelijke groet van Gemeentehulp

Van de kerkenraad

- Op 12 maart heeft in Giethoorn het ringoverleg plaatsgevonden. Van elke gemeente was een afvaardiging aanwezig en werd het nieuws vanuit elke gemeente met elkaar gedeeld.
- Voorzitter Joke de Jonge heeft aan het eind van dit overleg het stokje doorgegeven aan de gemeente Zwolle. Deze gemeente organiseert dit jaar op 6 oktober de Ringdag, dient in maart 2025 de volgende vergadering te beleggen en hiervoor een voorzitter te benoemen.
- Dinsdag 19 maart heeft de koffieochtend plaatsgevonden. We gingen deze morgen terug in de tijd van Giethoorn naar '1960 en de kunstenaarskolonie', de tijd dat ons dorp door verschillende BN'ers werd ontdekt en die hier kwamen wonen. Vele herinneringen kwamen weer naar boven. Zoals eerder aangekondigd vervalt de koffieochtend in april en is de volgende koffieochtend op 21 mei.
- Op Witte Donderdag 28 maart hebben we om 19:30 uur het avondmaal gevierd. Het thema was deze avond 'Kwetsbaar en verbonden' waarin de voetwassing centraal stond. Tot onze verrassing begeleidde organist Dik Bakker - maar nu als invaller - de dienst. Het was heel fijn om zijn vertrouwde orgelspel weer te horen.
- Zondag 31 maart is ds. Gerke van Hiele voorgegaan in de Paasdienst. Muzikale medewerking werd verleend door Nynke Poelsema met het zingen van liederen uit de traditie van het Schotse eiland Iona en waarbij zij zichzelf begeleidde op piano. Arjan Oosterhof was deze morgen onze organist.
- Woensdagavond 3 april heeft de kerkenraad samen met de stichting het jaarlijkse overleg gehad met Gert Strijker van administratiekantoor Strijker.
- De kerkenraadsvergadering heeft 5 april plaatsgevonden. Voor Pietje van Egten was dit de laatste kerkenraadsvergadering. Wij zullen haar gewetensvolle inbreng en prettige persoonlijkheid missen.
- De eerste kwartaalactie van dit jaar is bestemd voor Kindereiland en heeft 477,92 euro opgebracht.
- Tijdens de dienst van zondag 14 april hebben we gekeken en geluisterd naar een voorstelling van de theaterproductie Synergie. Centraal in deze voorstelling stonden de drie schilderijen van de Barmhartige Samaritaan, Noach en de Verloren zoon. Met muziek, tekst en zang werd het thema 'Wat is goed?' gebracht.

Deze morgen zijn we ook gestart met een nieuwe kwartaalactie, deze is bestemd voor de Stichting Bethanië. Deze stichting zet zich in voor de situatie in de Westbank. Dit is de westelijke Jordaanoever waar ongeveer 3 miljoen Palestijnen wonen en die sinds 1967 door Israël wordt bezet. Economisch gaat het steeds slechter. Er is geen werk, of geen toestemming voor werknemers om naar hun werk in Jeruzalem te gaan. En als je nog kunt werken, zoals onderwijzers, verplegend personeel, politie en ambtenaren, dan komt het salaris nauwelijks of helemaal niet. Deze mensen komen hierdoor in grote financiële problemen maar ze moeten echter wel eten. Middels onze kwartaalactie willen wij een klein steentje bijdragen aan deze organisatie.

- Woensdag 17 april heeft de ALV plaatsgevonden. Met instemming van de aanwezige leden en vrienden worden de overledenen met ingang van 2024 op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdacht.

Tijdens deze vergadering waren er verkiezingen voor kerkenraad en Gemeentehulp. Van de kerkenraad was Pietje van Egten aftredend en niet herkiesbaar. Karin Petter is met een meerderheid van stemmen gekozen en neemt haar plaats in. Marry Gorte en Anneke Corporaal waren aftredend en herkiesbaar. Met algemene stemmen werden zij herkozen.

Bij Gemeentehulp was Alie Vos aftredend en niet herkiesbaar. In de volgende nieuwsbrief wordt bekend gemaakt wie er in Gemeentehulp is gekozen. Aftredend en herkiesbaar waren Janny Scholtens en Hermance van Manen. Beiden werden ook met algemene stemmen herkozen.

Pietje en Alie werden bedankt voor de werkzaamheden en kregen een prachtig boeket bloemen. Alie Vos kon er deze avond helaas niet bij zijn.

Na ruim 22 jaar heeft Ge Petter afscheid genomen van de 'duizendpoot' werkzaamheden en zij werd tijdens deze vergadering bedankt met een prachtig boeket en bon.



- Onze predikant Gerke van Hiele is in de periode van 25 april t/m 12 mei met vakantie en dan zal zvr. Bertha Groen-Mol waarnemen.
- Op zondag 2 juni vindt de Noordelijke Buitendag van de FDS - Ring Zwolle - GDS plaats in Buitengoed Fredeshiem. Het thema is 'Forever Young', Gemeenten in beweging. De Buitendag is van 10:30-14:45 uur, inloop vanaf 10:00 uur. Meer informatie over het programma, de betaling en wijze van opgeven volgt.

De kerkenraad

Kindereiland

De leiding van Kindereiland had van vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart weer een trainingsweekend op het Kraggehuis. En dan mogen wij - Harm en Janny Scholtens - op zaterdag weer voor ze koken en dat was deze keer voor 25 personen.

Het is wel elk jaar hetzelfde recept; spaghetti en andijviestamppot. Nu hadden wij een keer wat anders gemaakt maar nee, toch maar terug naar het oude recept.

We werden opgehaald bij de kerk. Om half zes hebben we met elkaar gegeten, waarna we weer naar de kerk werden gebracht.

Het leuke voor ons is dat nu ook ons tweede kleinkind als leiding mee gaat. Het is een enthousiaste groep. Leuk om te doen en als dank kregen wij een bon voor de bloemist.

Groet, Harm en Janny

Giethoorn herdenkt met stille tocht en viert bevrijding met muziek

Voor het derde achtereenvolgende jaar herdenkt Giethoorn op 4 mei met een stille tocht. Een dag later wordt de bevrijding gevierd met een muziekfestival. De organisatie is in handen van het Comité 4 en 5 mei.

Het vertrek voor de stille tocht op zaterdag 4 mei is om 19:30 uur vanaf activiteitscentrum De Buuzepolle aan de Sportlaan. Na aankomst bij het oorlogsmonument op de begraafplaats bij de protestantse kerk aan de Beulakerweg worden om 20:00 uur 2 minuten stilte in acht genomen. Aansluitend is een kranslegging, zijn er toespraken en worden gedichten voorgedragen. De herdenkingsplechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven.

Na de plechtigheid is er bij het naastgelegen Protestants Centrum gelegenheid tot koffiedrinken.

Zondag 5 mei kunnen jong en oud samen de vrijheid vieren tijdens een muziekfestival in Kulturhus De Eendracht. Aan Ken Besuijen het muzikale bevrijdingsfeest om 14:30 uur te openen. Deze geboren Meppeler acteert en presenteert, maar is vooral bekend om zijn repertoire met liedjes van onder anderen Wim Sonneveld en André van Duijn.

Vanaf 16:00 uur staat de Gieterse topband The Radiators klaar om er tot 20:30 uur samen met het publiek één groot feest van te maken.

Anja Balder-Seubers van stichting Make-A-Wish en haar vrijwilligersteam verkopen rond etenstijd broodjes hamburger, waarvan de opbrengst uiteraard naar het goede doel gaat. Stichting Make-A-Wish vervult wensen van ernstig zieke kinderen.

[4 en 5 Mei stichting Giethoorn \(4en5meigiethoorn.nl\)](http://4en5meigiethoorn.nl)

Feest van de Geest in Giethoorn Noord én Zuid

Pinksteren is het 'Feest van de Geest' Vandaar de naam van de kunstmanifestatie in de kerken. Feest van de Geest streeft naar verbinding tussen nieuwe kunst, architectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest. Kijken naar kunst in kerken waar de ene bezoeker het Bijbelverhaal letterlijk neemt en een andere bezoeker naar de symboliek kijkt. Zowel kunst als geloof is je samen verwonderen over het mysterie dat ons allemaal bindt en verwondert.

Feest van de Geest, voor de elfde keer georganiseerd en begonnen in 2002 en nu alleen maar toegenomen in het aantal kerken en kunstenaars, verspreid over een groot deel van Nederland. In Overijssel-ZW Drenthe bieden in 15 kerken met 44 kunstenaars de meest uiteenlopende kunstwerken aan. Het landelijke thema in 2024 is 'Troost'. Een toepasselijk thema waar de kunstenaars allemaal hun eigen visie en verhaal inleggen. De werken zijn divers maar vormen toch een geheel dankzij het thema 'Troost'. Een thema dat door iedere kunstenaar anders wordt geïnterpreteerd en weergegeven, het is de ziel van de kunstenaar die in de werken terug te vinden is.

Het evenement vindt eens in de twee jaar plaats en tijdens deze editie openen de

kerken hun deuren op 9, 11, en 12 mei en op 18, 19, 20 mei van 13:00 tot 17:00 uur. Zowel de kunstenaars als de vrijwilligers staan die dagen klaar om toelichting te geven over de kunstwerken. In samenwerking met de J.C. Bloemstichting is er een Poëzieavond op 15 mei in de Hervormde Kerk in Nijeveen, aanvang 19:30 uur. In de dienst op zondag na Hemelvaart, op 12 mei, zal Bertha Groen-Mol in samenspraak met de kunstenaars aandacht besteden aan hun creatieve verwerking van het thema 'troost'.

De kunstenaars die in onze kerk komen zijn Mariët Rankenberg, Daniëlle Broekhuizen en Ulie van Ittersum:

www.feestvandegeest.nl

Forever Young

Noordelijke Buitendag op Buitengoed Fredeshiem | zondag 2 juni 2024

De Sociëteit van Doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en Ring Zwolle organiseren voor de derde keer een Buitendag voor Doopsgezind en DoRé Noord-Nederland. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen er weer een mooie dag van te maken.

Een dag van bezinning, inspiratie, plezier en ontspanning. Het is een Buitendag voor jong en oud waarop we met zijn allen in beweging kunnen komen door elkaar te ontmoeten. Zet deze datum alvast op tijd in de nieuwe agenda!

Deelname kost 15 euro per persoon vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen. Meer informatie over het programma, de betaling en over hoe en waar we ons kunnen opgeven volgt.

Met een hartelijke groet van Atsje van der Meer-Kooiker, Thecla Barneveld, Korneel Roosma-de Vries, Jehannes Regnerus, Ronald Tuinstra

Verjaardagen

In de maanden april en mei feliciteren wij de volgende personen van harte met hun verjaardag:

22 april	Marjan Veltkamp	4 mei	Loes Limburg
28 april	Willy Henkel	7 mei	Koop Jager
28 april	Gerrit Mol	11 mei	Margriet Kruider
29 april	Femmie Woltman	18 mei	Janny Mol
30 april	Harm Scholtens	18 mei	Gerke van Hiele
30 april	Albertha Otter		

In memoriam Pauline Jonkers-Stroink

Op 9 februari j.l. overleed zr. Pauline-Jonkers-Stroink. Het afscheid was op 27 februari in Crematorium Kranenburg. Zij was van 1935, groeide op in een gegoede Zwolse buurt vlak bij de IJsselbrug en maakte daar ook de oorlog mee met alle diepe indrukken die daar helaas vaak bij horen. Zij kon goed leren en werd in 1957 onderwijzeres in Blokzijl. Zij hield een levenlang van de IJssel en een gedicht van Ida Gerhardt met een schilderij van Voerman prijkte op de rouwkaart. Zij trouwde met Johan Jonkers en zij kregen twee zoons, André en Walter.

In de Zwolse jaren werd zij bewust lid van de doopsgezinde gemeente en heeft zij daar op haar eigen wijze invulling aan gegeven en verantwoordelijkheid voor genomen. Voor haar was dat vanzelfsprekend en dat zal zeker ook wat zeggen over het noblesse oblige van de familie Stroink. Zij had interesse voor genealogie, alle hoofd- en zijtakken van haar families, hield van schrijven en speuren in archieven, zat in de kerkenraad en deed ook jarenlang de ledenadministratie.

Na een periode van leven en werken in Wezep, keerden zij toch weer terug naar Zwolle. Haar man en zij werden zich bij het ouder worden steeds meer bewust van de waarde van de oude doopsgezinde banden met de Kop van Overijssel. Zo gaat dat soms. Beurtelings werden hij of zij lid in Blokzijl en ten slotte samen in Giethoorn. De laatste jaren waren lastig, maar zij beschikte over grote veerkracht en Godsvertrouwen en zo kwam zij er wonderlijk steeds weer bovenop. Na haar herseninfarct en het overlijden van haar man werd zij verzorgd in de Kievitsbloem in Zwolle-Zuid.

We lazen bij haar afscheid Psalm 23 en een mooie tekst uit de Eerste Johannesbrief: Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

We wensen haar familie kracht en licht. En moge het terugdenken aan wie zij was ons tot zegen zijn.

Gerke van Hiele

Redactie

Adreswijzigingen graag via dggiethoorn@doopsgezind.nl aan het gemeentelijk bureau doorgeven.

Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88.

Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor vrijdag 10 mei.