



Beste mensen, vrienden en vrijwilligers,

Bij deze in een nieuw en fris voorjaar het zevende nummer van de Nieuwsbrief van de doopsgezinde kerk | Mennonite church Giethoorn. We gaan beginnen met het tweede Schrijversfestival en zijn daarna vanaf 8 april tot en met eind oktober de hele zomer en (bijna) elke dag open tussen 13.00 en 17.00 uur. Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Het tweede Schrijversfestival zondag 7 april 15.30 uur.

Het tweede Gieters Schrijversfestival in De Vermaning wil schrijvers met een connectie met Giethoorn een podium en een onverwacht publiek bieden in een sfeervolle muzikale setting. We beginnen met onze internationaal bekende schrijvende postbode Jan Kleene (Liefde in de Kop). Daarna is er tijd voor de gedichten en achtergronden van Kees Blokland (Beelden van Giethoorn). We besluiten met Marianne Mol-Reeders. Zij is dichter, maar schreef ook haar eerste roman over een avontuurlijke reis door de Middeleeuwen (Waarom de vogels vliegen). Met muzikale medewerking van Wilma Dijksma & Friends: Bert Meijerink, André Spin e.a. Toegang is vrij. Iedereen welkom. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. De deuren gaan open om 15.15 uur.

De replica van de houten Avondmaalsbeker





Hier is twee jaar terug een houten Avondmaalsbeker boven water gekomen. Het verhaal is dat deze beker een tijd in gebruik is geweest bij de doopsgezinde gemeente in Noord. Deze hoorden bij de behoudende stroming van de Dantziger Oude Vlamingen met zustergemeenten in het Oostzee gebied tot voorbij Dantzig. De beker bleek volgens conservator Hanna Melse van het Catharijneconvent een bijzonder bezit: een oude beker van hout met rondom ingekerfd jaartallen en initialen. Het gaat om een uit iepenhout gedraaide beker op een lage voet, voorzien van een dubbele sierrand langs de monding. De beker dateert uit de late achttiende eeuw. De ouderdom is onmiskenbaar. Dat het om een houten Avondmaalsbeker zou gaan is opvallend. Er zijn geen andere oude houten avondmaalsbekers in Nederland, ook niet bij andere kerkelijke gezindten. Een uniek exemplaar dus.

Het lijkt waarschijnlijk dat de ingesneden jaartallen van 1781 tot 1801 verwijzen naar de jaren waarin er avondmaal werd gevierd en de daaronder geplaatste initialen naar voorgangers. De avondmaalsviering kon niet elk jaar plaatsvinden, want er moest een oudste aanwezig zijn en er moest voldoende enigheid zijn in de gemeente. De doopsgezinde gemeente in Giethoorn Noord, die later, in 1890, opging in de Zuidergemeente, werd in die tijd bediend door oudsten uit Dantzig. Het is dan ook goed denkbaar dat de beker vanuit de Dantziger gemeente naar Giethoorn is gekomen. Voor mij is het een onverwachte en treffende illustratie van de pure eenvoud onder deze doopsgezinden. Voor de expositie is er een replica gemaakt die te bewonderen valt in de vitrinekast in de Kerkenraadskamer. Een folder met uitleg is in de maak.

Een nieuw seizoen

Heb je dit seizoen ook interesse om *vrijwilliger* te worden van de Open Kerk, dan kun je je aanmelden bij Grietje Pietersz. E: grietje.pietersz@planet.nl. Zij verzorgt de vrijwilligerslijst. Wanneer zou jij een dagdeel (van 13.00 – 17.00) als gastvrouw/heer aanwezig willen zijn:

- Welke periode van het seizoen. Voorjaar, zomer en/of herfst?
- Welke dag van de week zou je doorgaans schikken?
- We zijn blij als je een dagdeel per maand zou kunnen doen??
- Wil je dit misschien met iemand samen doen? Met wie?

Weet je in ieder geval welkom. Je kan zo even binnenlopen. We hopen op een goed seizoen.

Projectgroep Open Kerk

Karin Petter, Grietje Pietersz, Marianne Monnikhof, Hermance van Manen, Gerke van Hiele



Doopsgezinde kerk
Mennonite church
Giethoorn

Open Kerk Nieuwsbrief

April 2024 | Nr. 7

Redactie:
Binnenpad 48
8355 BS Giethoorn

N.B. Voel je vrij deze Nieuwsbrief te delen met andere mensen die hier mogelijk interesse voor hebben. Wil je deze Nieuwsbrief zelf voortaan digitaal ontvangen, graag bericht aan gerke.vanhiele@outlook.com Vrijwilliger worden? Info: grietje.pietersz@planet.nl