



Beste mensen, vrienden en vrijwilligers,

Bij deze na enige zomerstilte het zesde nummer van de Nieuwsbrief van de doopsgezinde kerk | Mennonite church Giethoorn. Dit is een speciale editie vanwege de komende Ringzondag in Giethoorn van de doopsgezinde gemeenten in de voormalige Ring Zwolle. We willen de bezoekers hiermee een beknopte indruk geven van de inrichting en de expositie.

### *Over deze kerk*

Van harte welkom in deze Doopsgezinde kerk, tot op de dag van vandaag een plek van inspiratie en ontmoeting. Maak kennis met de lange geschiedenis van de doopsgezinden in Giethoorn en met een bijzonder verhaal over vrijheid, eenvoud en vrede.

Allereerst kun je in de Kerkzaal deze sfeer van pure eenvoud en vrede proeven. Mensen gaan even zitten, ze luisteren naar muziek, steken een lichtje aan, er is rust en ruimte voor stilte en een gebed. Tegen de achterwand wordt het verhaal verteld van de doopsgezinden. Deze basisexpositie vertelt over de revolutie van de 16<sup>e</sup> eeuw, de uitvinding van de boekdrukkunst en de nieuwe beweging die ontstond omdat mensen zelfstandig de Bijbel in hun eigen taal gingen lezen en daar ook consequenties aan wilden verbinden. Vervolging was hun deel en het afgelegen en ontoegankelijke gebied rond Giethoorn was een goede plek om een nieuw bestaan op te bouwen.

Ten tweede hebben we in de Tussengang naar de Leerkamer de brede schare bezoekers uit vele landen van de wereld ook willen betrekken bij eigentijdse levensbeschouwelijke vragen die naar ons inzicht voor alle mensen van belang zijn. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen juist deze vragen een plek te geven:

*Wat geloof jij?*

*Wie heb jij lief?*

*Wat sterkt jou?*

*Wie is jouw bondgenoot?*

*Wat hoop je?*

De Leerkamer was vanouds de plek waar deze vragen ter sprake konden komen. Geloven is een leerproces, dat is waar doopsgezinden vanuit gaan. Stel jezelf vragen die ertoe doen. Waar geloof je in? Wat sterkt je? En hoe kun je die kracht inzetten om samen met anderen je weg te kiezen in het leven? Op de tafel ligt het gastenboek met deze vragen. We nodigen bezoekers uit om zelf iets te delen van hun wijsheid en inzicht. Er is ook gelegenheid om een vredesduifje te vouwen en een filmpje te bekijken.



Ten derde is er de Kerkenraadskamer. Deze is ingericht als sfeerkamer in de jaren dertig. Hier werden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek over de eigen geloofsbelijdenis. Een bijzonder moment. Hier sta je, zei een trouwe broeder, op de heilige grond van de doopsgezinde traditie. Dit hebben we willen markeren. Hier was al heel vroeg die kostbare ruimte voor je eigen persoonlijke levenskeuze. Die innerlijke en uiterlijke ruimte gunnen we alle mensen. Die geestelijke ruimte is het hart van het project open kerk.



### *Lichtjeszondag*

Zondag 5 november wordt hier de tweede Lichtjeszondag gehouden voor het dorp, haar bewoners en bezoekers. De kerk is open tussen 16.00 uur en 17.30 uur voor alle mensen die wel een lichtje zouden willen aansteken voor een dierbare, voor een situatie die je aan het hart gaat of voor iemand die langer of korter geleden is overleden. De muzikale omlijsting wordt opnieuw verzorgd door het klein vrouwenkoor 'LaMuze' uit Zwartsluis.

### *Projectgroep Open Kerk*

Karin Petter, Grietje Pietersz, Janneke Bakker, Hermance van Manen, Gerke van Hiele

N.B. Voel je vrij deze Nieuwsbrief te delen met andere mensen die hier mogelijk interesse voor hebben. Wil je deze Nieuwsbrief zelf voortaan digitaal ontvangen, graag bericht aan [gerke.vanhiele@outlook.com](mailto:gerke.vanhiele@outlook.com) Vrijwilliger worden? Info: [grietje.pietersz@planet.nl](mailto:grietje.pietersz@planet.nl)