

GEMEENTEBRIEF

Nieuwsbulletin van de
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
Eind September en Oktober 2023

Inhoud

- 🌈 Colofon
- 🌈 De kluizenaar en de stilte
- 🌈 Ziekteverlof voorganger
- 🌈 Waarneming predikant
- 🌈 Najaarsledenvergadering
- 🌈 Kerkgebouw 175 jaar
- 🌈 Agenda
- 🌈 Onze jarige
- 🌈 Dankwoord
- 🌈 Herfst

‘Geloven betekent voor veel mensen een gaan in vertrouwen: je loopt je levenspad in het vertrouwen dat i(I)emand met je meegaat.’

COLOFON

Algemene gegevens

- Naam* Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
Website www.dgsteenwijk.nl
Kerkgebouw Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
☎ 0521-513560
📍 Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
✉ secretariaat@dgsteenwijk.nl
Verhuur Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
☎ 0521-515231 ✉ verhuur@dgsteenwijk.nl
Bankrekening NL20 ABNA 059.78.16.050

Kerkenraad

- Voorzitter* Br. E. Ockels 📍 Steenwijkerdiep 113, 8331 LR Steenwijk
☎ 0521-510345 ✉ voorzitter@dgsteenwijk.nl
Secretaris Br. T.S. Kiestra 📍 Kampstraat 36a, 8331 GE Steenwijk
☎ 0521-513930 ✉ secretaris@dgsteenwijk.nl
Adjunct Zr. A.L. Klinefelter 📍 Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold
☎ 06-21458599 ✉ pluspunt@antenna.nl
Penningmeester Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
☎ 0521-515231 ✉ penningmeester@dgsteenwijk.nl
Predikant Ds. Gerke van Hiele 📍 Binnenpad 48, 8335 BS Giethoorn
☎ 0521-344044 ✉ predikant@dgsteenwijk.nl

Redactie

- Kopij* Aanleveren bij Br. T.S. Kiestra
✉ redactie@dgsteenwijk.nl
Abonnementen Verzoeken via Br. T.S. Kiestra
Opmaak Zr. J.A. Molenaar ✉ jolanda.molenaar@planet.nl
Verschijning 2 à 3 keer per kwartaal, een week na de kerkenraad

DE KLUIZENAAR EN DE STILTE

Er was eens een kluizenaar die afgelegen woonde. Op een dag kwamen er mensen bij zijn woning. De kluizenaar stond water te putten terwijl hij werd aangesproken. Beste meneer de kluizenaar, u woont hier helemaal alleen, mogen we u vragen

waarom? Ik woon hier helemaal alleen vanwege de stilte, sprak de kluizenaar, terwijl hij de emmer weer in de put liet zakken.

Maar, vroegen de mensen, hoezo vanwege de stilte?

Kijk eens in de put, en zeg me wat je ziet, antwoordde de kluizenaar, terwijl hij de emmer uit de put haalde. Ze keken in de put en riepen: Ik zie niets, rimpels in het water waar net de emmer nog in lag. Ja, zei de kluizenaar, als er geen stilte is, dan kun je ook niet echt

wat zien. Even werd het stil op het erf van de kluizenaar.

Toen vroeg iemand: en dan is het stil? Wat dan?

De kluizenaar glimlachte en sprak: kijk nogmaals in de put en vertel me wat je ziet. Opnieuw keken ze in de put. Het wateroppervlak was

tot rust gekomen en dus merkten ze op: Ik zie mezelf! Precies, zei de kluizenaar. Als je stil wordt, dan kun je jezelf ontmoeten. Opnieuw werd het stil, geschuifel van voeten was het enige wat te horen was, toen durfde iemand te vragen.

Als je dan jezelf hebt leren kennen, waarom zou je dan nog stil blijven?

Kijk nog eens in de put, en vertel me wat je ziet, antwoordde de kluizenaar opnieuw. Opnieuw bogen de bezoekers zich over de put. Het water was helemaal tot rust gekomen, zelfs de zanddeeltjes waren



gaan liggen op de bodem. Ik zie de bodem van de put!

Dat klopt, sprak de kluizenaar, als je echt stil wilt zijn, kun je de fundamenten van het leven zien en begrijpen, de Bron.

Terug gaan naar de bron, wij mensen zijn daar vaak niet zo mee bezig maar af en toe is het wel eens fijn om stil te staan bij wat ons beweegt. Het nieuwe jaarthema van de Doopsgezinden is: Geloven beweegt ons. In beweging komen, op weg gaan. Ga maar!!

Geloven beweegt ons – geloven raakt ons hart als het goed is en zet ons dan in beweging om ... recht te doen, vrede te brengen, te helen en te delen ... Geloven beweegt ons, is een beweging van je hart naar je voeten, handen en wat er nog meer van pas kan komen.

Veel bijbelverhalen zijn reisverhalen, verhalen over mensen die op weg gaan omdat hun geloof hen daartoe beweegt, soms als een vlucht, soms als een belofte. Ze

moeten veel achterlaten in de hoop, in het geloof dat ze terecht komen ... ergens ... waarvan ze nu nog geen weet hebben. Ze gaan vaak op hoop van zegen – letterlijk ... En ergens onderweg in niemands-land, in de woestijn, op de grens van het Beloofde Land of zo, komen ze elkaar tegen. In een oase wisselen ze ervaringen uit zoals reizigers dat doen. Maar dan moet je wel in beweging komen.

‘Ga maar’ kan ook heel anders klinken: als een opdracht in vertrouwen. Toe maar, doe het maar. Vaak ga je dan ook in naam van iemand. Geloven betekent voor veel mensen een gaan in vertrouwen: je loopt je levenspad in het vertrouwen dat iemand met je meegaat, noem het God die met je meegaat.

Mogen wij aan het begin van dit nieuwe kerkelijke seizoen ook gaan met elkaar. Op weg zijn, onderweg zijn in Zijn voetspoor. Gaan jullie mee? Een goede reis gewenst.

Bertha

ZIEKTEVERLOF VOORGANGER

Drie weken terug heb ik een darmoperatie ondergaan. Ik ben hier gelukkig goed doorgekomen. Het lijkt erop dat ik baat heb gehad bij fit4surgery programma. Gelukkig waren de uitslagen deze week ook goed. Volgende week moet ik nog een behandeling ondergaan en een week later volgen dan de laatste uitslagen. Het is dus nog even afwachten. Als alles goed gaat hoop ik mijn werk begin oktober weer te kunnen hervatten. Voor waarneming, kunt u zich wenden tot de kerkenraad. We hopen op verder herstel en allerliefst een nieuwe start. Moge dat ons gegeven zijn. Hartelijk dank bij deze voor alle reacties, kaarten en bloemen. Dat deed en doet ons goed.

Gerke en Corine

WAARNEMING PREDIKANT

In verband met ziekteverlof van onze predikant kan en mag hij geen werkzaamheden voor onze gemeente verrichten. Wanneer u dringend behoefte hebt aan pastorale zorg dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Eint Ockels, Steenwijkerdiep 113 te Steenwijk, e-mail e.oc-kels@ziggo.nl, telefoon 0521-510345 (b.g.g. 06-53258039)

In voorkomende gevallen is zr. Bertha Groen als vervanger beschikbaar. U gelieve dus geen contact met ds. Gerke van Hiele op te nemen. (Kaartje is uiteraard leuk). Het contact met zr. Bertha Groen loopt, zoals vermeld, via de voorzitter.

Voor de komende tijd wenst de kerkenraad ds. Gerke van Hiele en echtgenote namens ons allen veel kracht toe bij de geplande operatie en het herstel.

*Namens de kerkenraad,
Eint Ockels*

NAJAARSLEDENVERGADERING

Namens de kerkenraad nodig ik u uit voor onze najaarsvergadering voor al onze leden, vrienden en belangstellenden op woensdag 1 november 2023. Wij ontvangen u vanaf 15.15 uur met een kopje koffie of thee in onze vermaning aan de Onnastraat 10 te Steenwijk. De vergadering begint om 15.30 uur.

Hieronder treft u de agenda aan. Wij hopen u te mogen begroeten.

Agenda ledenvergadering

1. 15.30 Welkom, Eint
2. Opening
3. Mededelingen, vaststelling agenda
4. Notulen ledenvergadering 8 maart 2023
5. Vaststellen begroting 2024
6. Vervoer kerkgangers
7. Vooruitblik viering jubileum kerkgebouw 11 en 12 november
8. De toekomst van onze gemeente
9. 17.00 uur Sluiting, Eint

Tiemen Kiestra, secretaris

KERKGEBOUW 175 JAAR

Het is bijna zover! 11 en 12 november gedenken we dat ons kerkgebouw (bouwjaar 1848) 175 jaar aan de Onnastraat staat. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

- ☀ 11 november vieren we dat met een informeel samenzijn en feestelijke maaltijd.
- ☀ 12 november zal er een wat officiëlere bijeenkomst zijn.

Voor beide bijeenkomsten zal u binnenkort een uitnodiging is uw brievenbus vinden. Noteert u vast in uw agenda:

- ☀ Zaterdag 11 november vanaf 16.00 uur,
- ☀ Zondag 12 november vanaf 14.00 uur.

*Met vriendelijke groet namens
Kerkenraad en Jubileumcommissie,
Marten van Buren en Femmie
Scholten*

AGENDA

September

24 sept. 19.00 uur Dienst RvK

Steenwijk e.o. in onze vermaning.

29 sept. 11.30 – 14.00 uur Eetclub.

Oktober

🌻 zo 1 okt 10.00 uur

Ringdag in Giethoorn

🌻 zo 8 okt 10.00 uur

Kerkdienst in Giethoorn.

🌻 ma 9 okt 14.00 uur

Gespreksgroep in Steenwijk.

🌻 do 12 okt. 9.00 uur

Kerkenraadsvergadering.

🌻 zo 15 okt 10.00 uur

Kerkdienst in Steenwijk –

Br. P. Witteveen

🌻 ma 23 okt 14.00 uur

Gespreksgroep in Steenwijk

🌻 vr 27 okt. 11.30 – 14.00 uur

Eetclub

🌻 zo 29 okt 10.00 uur

Kerkdienst in Giethoorn

ONZE JARIGE

Er is in deze periode maar een jarige en dat is br. Henk Scholten die op 25 september zijn 79^e verjaardag hoopt te vieren. Wij wensen hem een fijne verjaardag en een gelukkig nieuw levensjaar.

Tiemen Kiestra

DANKWOORD

We willen vanaf deze plaats iedereen bedanken die in woord, gebed, bericht, kaart of bloemetje meeleeft met de ziekte van Jeanne. Na een stevige operatie is ze vorige week vrijdag weer thuisgekomen. Ze herstelt goed. Na verder aansterken start de bestraling, waarvoor ze zeven weken lang elke werkdag naar het UMCG moet.

We zien de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet, waar die ons ook brengt.

Met zusterlijke groet

Jolanda, mede namens Jeanne

HERFST

De bomen roesten in het zieke licht
langs somber in zichzelf gekeerde grachten.
In wilde, stormdoorvlaagde regennachten
vertoont de maan een bleek, behuuld gezicht
boven de lege straten, smalle schachten
waar in een onverbiddelijk gericht
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,
terwijl de huizen op het einde wachten.

Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.

Tussen een handvol dunne zonnescerven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.

Hanny Michaelis
uit 'Verzamelde gedichten'
Van Oorschot 2006